

Frits Vollenbroek en de Elfstedentocht

In de periode 1940-1960 was Frederikus Wilhelmus Antonius Vollenbroek (1915-2002), of oom Frits zoals velen hem kenden, een bekende schaatser die veel wedstrijden won, behalve de Elfstedentocht. In dit familiebericht vertellen we over zijn verrichtingen in drie van deze tochten.



Elfstedenrijder in Leeuwarden



Het traject van de elfstedentocht

1942

Bij de elfstedentocht van 22 januari 1942 was Frits 26 jaar en nam hij voor de tweede keer deel aan de grootste schaatswedstrijd in Nederland. Hij had zich al snel in de kopgroep genesteld maar werd met alle andere kanshebbers de verkeerde vaart op gestuurd. Boze tongen beweerden later dat boeren langs het parcours de kopgroep de verkeerde kant hadden opgestuurd omdat er geen Friezen bij zaten ! Toen de renners daar achter kwamen hadden ze al zo'n grote achterstand dat verder strijden geen zin meer had, dus de meesten gaven op, maar sommigen reden door voor het felbegeerde kruisje. Oom Frits, één van hen, zei daar later over « En jongen, toen werd er toch gescholden! Allemachtig !»

1954

Bij de Elfstedentocht van 3 februari 1954, twaalf dagen voor zijn 39ste verjaardag, was hij weer mee met de kopgroep, samen met de latere winnaar Jeen van den Berg, maar halverwege brak hij zijn schaats en was hij gedwongen de strijd op te geven. Jammer, want hij was goed in vorm en had vanaf de start steeds vooraan gelegen.



Frits als tweede bij de start in Leeuwarden en als eerste bij Workum in de kopgroep.

1956

Bij de elfstedentocht van 14 februari 1956, een dag voor zijn 41ste verjaardag, was Frits wederom goed van start gegaan. Hij kwam als eerste aan in Sneek en trok met de kopgroep door tot aan Bolsward waar hij betrokken raakte bij een valpartij en een schaats in zijn hiel kreeg. Hevig bloedend en krimpnd van pijn moest hij opgeven.



Frits bij de start in Leeuwarden



en bij aankomst in Sneek

Later

De drie getuigenissen hierboven zijn in sportief opzicht natuurlijk dramatisch, desondanks bleef Frederikus Wilhelmus Anthonius Vollenbroek een welgemoed en geliefd sportman in het Gooi, die een aantal grote wedstrijden won waaronder viermaal de Ronde van Loosdrecht, een race over 120 kilometer over de Loosdrechtse plassen, en over wie ieder jaar een artikel verscheen in de Gooi en Eemlander, over zijn wedstrijden, of, als er nog geen ijs was, over zijn trainingen in de Gooise bossen. Toen de eerste kunstijsbaan in Nederland openging, in 1962, was hij door zijn leeftijd, 47, al een beetje op z'n retour, desalniettemin bleef hij tot op hoge leeftijd een enthousiast en strijdlustig schaatsbeoefenaar, zowel op natuur- als kunstijs. Een waardige en markante Vollenbroek!